

Finnmarksfamiljerna kärtagöda i donation

VANSBRO (FK) På 1100-talet fanns det i Kvenvågsstrand i Norge

en man, kanske viking, som hette Lyder Svina-kula. Han har en ättling i Vansbro i dag. Det är maskinsnickaren Arne Nilsson som genom en fantastisk släktforskning nått ända ner till 1100-talet, något mycket sällsynt. Det brukar i vanliga fall bli stopp på 1500-talet.

Det är inte vikingar som Arne forskat efter utan alla finnmarks-släkten på det område dit finnarerna inflyttade någon gång på 1600-talet inom socknarna Safsnäs, Näs, Järna, Appelbo.

Han började med sin egen släkt och blev så intresserad att han fortsatte med alla finnmarksfamiljerna. Resultatet är 2 300 blad späckade med upplysningar och ordnade byvis samlade i fyra tjocka pärmar som nu överlämnats till Vansbro bibliotek. Det är en enastående gåva med ett sällsynt kulturarv. Den togs

emot av kulturchefen Peter Ejevall och kulturnämndens ordförande Gunnar Lindholm.

till MÅNGAS NYTTA

De här pärmarna får studeras på biblioteket av dem som önskar och redan har man haft besök. För dem som härstammar från finnmarken är nu allt bäddat och klart, det är bara att gå till biblioteket och läsa innan till och slippa ifrån dyr och tidsodande forskning.

Per Ejevall säger också att man kommer att skaffa en läsaparat för mikrofilm varmed också annan släktforskning kan bedrivas här. Biblioteket tar sedan hem önskad mikrofilm. Åke har forskat på stadsbiblioteket i Falun samt på pastorsexpeditionen. Det är på sin fars sida han kommit ända ner på 1100-talet.

FINA SLÄKTER

Under vandringen i de olika seklerna har han kommit i kontakt med många beryktade namn som han är släkt med. I Falun fanns en del som hette Vogel. Där fanns också en elak fogde som hette Jösse Finsson och med dem har han band. Det finns trådar till Svinhufvudsläkten och till en präst i Järna som hette Abenius. På farmorsidan finns det någon

anknytning till dem som räddade Gustaf Wasa i Orråsstugan. Där finns också en dansk gren.

Det har varit spännande, tycker Åke Nilsson som nu börjar med annan forskning sedan det

här jättearbetet slutförs. Nu forskar han i entomologi, d v s läran om insekter. 700 arter har han plockat fram i Vansbro de sista åren. Det finns 4 300.

ERIK WANFORS



Arne Nilsson i mitten, kulturnämndens ordförande Gunnar Lindholm till vänster och kulturchefen Peter Ejevall till höger i en av de tjocka pärmarna.