

De får vänta dygn på tidningen

Postverket serverar inte fimmårken

Att läsa dagens tidning är något som de allra flesta vill göra på morgnena. Det märks inte minst om tidningen av någon anledning är försenad, då rubbas dagsrutinen.

Det är inte alla läsare förunnat att inleda dagen med tidningen, men i Dalarna är det nog inte många som får vänta ett dygn på nyheterna.

Finnmarksbyarna Vakern, Vakerskogen och Långmarken i Vansbro kommun hade före i oktober 1987 daglig postgång med lantbrevbärare, men då blev det nyordning.

Lantbrevbäraren från Vansbro åker efter länsväg 242 söderut via Eldforsen till Sägen. Vidare västert mot Långmarken, där Lisa Gustafson bor ensam i byn. På hemvägen åker lantbrevbäraren in vid Eldforsen och mot Vakern och Vakerskogen, som på det sättet hamnar på turens sista del. Den sträckningen gäller för måndags- onsdag-fredag.

På tisdag-torsdag-lördag får inte Långmarken, Vakerskogen och Vakern något besök. För Långmarken finns en postlåda ute vid Tyngsjövägen, där tidning kan hämtas.

EN ÅRET RUNT

I Vakerskogen bor tre familjer och i Vakern en enda åretrunt-boende. Varannandagspost är deras tidtabell. Skulle de önska få tidningen övriga dagar, måste de säga till på posten dagen före, så hamnar lantbrevbäraren tidningen i en postlåda i Eldforsen. Detta



Anna och Artur Persson i Vakerskogen tillhör de diskrimineradepostkunderna, men klagar inte på lantbrevbäraren utan på postverket.

innebar att Vakerskogen/Vakern skulle få åka 17 km tur och retur, sammanlagt 34 km, för att få post/tidningar den dagen!

GLEST I HELGER

I Vakerskogen är Anna och Artur Persson nöjd med servicen övriga dagar. Lantbrevbäraren kommer till stugan när det är pensionsdags och när det finns postliranden, men annars så finns byns tre postlådor cirka 350 meter från stugorna.

För en lantbrevbärare är svårt att exakt säga när posten kommer till byn, så det kan hända att Art-

hur får göra både 2-3 vandor till postlådan innan dagens post finns där.

Vakerskogen får sin post tre dagar i veckan någon gång mellan kl 13-14.30. När det är storhelger kan det bli gäst med tidningsläsanden. Morgontidningen lördagen 23 december fick man i Vakerskogen inte förrän onsdag 27 dec.

SEN REKLAM

Vakerområdet har en fin komplementeringsstråk av kommunen. Med taxi kan man åka till Vansbro tisdag och fredag, om man beställer dagen före. 28 kr kostar en så-

dan tur och returresa, men månadskort för pensionär kostar 70 kr. På torsdagarna brukar affärsreklamen komma ut till kommunens övriga hushåll, men reklamen kommer till Vakerskogen först på fredag middag och då har man redan åkt till Vansbro för att veckoprovanterat! Men det är en sak som inte berör postverket.

VARJE FREDAG

En lantbrevbärarinje går ut från Appelbo. Den avser Andersviksberg i Malungs kommun och vidare söderut till Tyngsjö och omfattar post fem dagar i veckan

och en tidningsvända på lördagen. Sven Jansson och hans hustru som är skrivna i Lakoberg, en by i Vansbro kommun efter vägen Sägen-Tyngsjö, bor där huvuddelen av året, även om de vinterid har lägenhet i Vansbro. Postverket har bestämt att de inte ska ha sin post till Lakoberg utan hämta den i Långmarkspostlådan, dit det är 6,5 km. Det är en lång sträcka så därför kom Janssons och postverket överens om postlämning i lädan varje fredag. Janssons åker in ibland och då hämtar de resten.

VILL HA BESÖK

Äppelburen går till Packfall, som ligger 5 km från Lakoberg, men Packfall har Äppelbo och Lakoberg har Vansbro som postadresser. Janssons har begärt att lantbrevbäraren ska få besöka dem en gång i veckan i Lakoberg, för problemet är att sånda iväg postliranden, men det gick inte. Det är helt omöjligt att förutstiga när posten kommer till Långmarkslådan, så där kan det bli väntetider.

Vansbro kommun accepterar tydligen att familjen Jansson är boende i Lakoberg, för kommunen har beviljat bidrag till enskilt vatten/avlopp och det gäller året-runtboende.

När man bosätter sig är det viktigt att välja en plats dit postverket anses sig kunna ge service alla dagar.

Postgången har för Finnmarksbyarna haft olika utformning, men före den 1 oktober 1987 var det daglig postgång. Något tal om jämlikhet är det tydligen inte när det gäller postservice. Vi som bor i lärtor med fin tidnings- och postservice kanske skulle ägna en tanke åt att det finns kommuner som inte åtnjuter den favören.